

# La Nouvelle Flibuste



*La Nouvelle Flibuste* is een bende Zeerovers, Boekaniers, en hun wilde zeemansvrouwen.

Als een geest van 2 eeuwen geleden trekken ze door de continenten, bezeten van muziek.

Ooit roofde het Westen goud en andere schatten uit het Latijns-Amerikaanse continent.

Nu haalt *La Nouvelle Flibuste* de muzikale rijkdom van ginder naar hier.

Uit goud en koper smeden ze blaasinstrumenten. Uit schatkisten maken ze reuzengrote trommels. Resultaat: een zinderende Brass- & Steelband geschikt voor parades, straatanimatie en wat al niet.

Hun muziek staat voor Big Band Mambo als magisch alternatief voor de gewone dorpsfanfare.

Ze duiken in Salsa en andere ophitsende ritmes.

Ze kunnen marcheren en paraderen, maar ook op een 'vaste' straathoek zijn ze in hun element.

Nooit verlegen om een wilde choreografie of een grappige interactie met het publiek.

Straattheater in zijn meest opwindende vorm.

Op Festivals vermaken ze het publiek tijdens "Podiumwissels" die anders zo vervelend zijn...

Michel Kazungu is de componist, bezieler en leider van dit bizarre gezelschap.

Elk concert van *La Nouvelle Flibuste* is anders. Behalve het publiek: dat is altijd even wild.

Voor filmpjes en andere info, ga naar : <http://garalart.be/lanouvelleflibuste.html>

